

Hvorfor flodheste ikke har hår



✎ Basilio Gimo, David Ker
🔗 Carol Liddiment
📧 Kim Sandvad West
😊 danska
|| nivå 2



Sagor för barn på svenska



Hvorfor flodheste ikke har hår

Skreven av: Basilio Gimo, David Ker
Illustrerad av: Carol Liddiment
Översatt av: Kim Sandvad West

Denna saga kommer från African Storybook (africanstorybook.org) och vidarebefordras av Sagor för barn på svenska (<http://berattelser.se/>), som erbjuder sagor på många språk som talas i Sverige.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons

[Erkännande 3.0 Internasjonal Licens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv>



En dag gik Kanin en tur langs floden.

Flodhest var der også. Hun gik en tur
og spiste noget dejligt, grønt græs.





Flodhest så ikke, at Kanin var der, og hun trådte uheldigvis på Kanins fod. Kanin råbte ad Flodhest: "Din flodhest! Kan du ikke se, at du træder på min fod?"



Kanin var glad for, at Flodhests hår blev brændt væk. Og stadig den dag i dag går Flodhest ikke langt væk fra vandet, fordi hun er bange for ilden.

Flodhest undskyldte over for kanin:
"Jeg beklager. Jeg så dig ikke. Vær sød
at tilgive mig!" Men kanin ville ikke
lytte, og han råbte ad Flodhest: "Du
gjorde det med vilje! En dag får du at
sei Du vil få din strafi!"



Flodhest begyndte at græde og løb
ned mod vandet. Alt hendes hår var
brændt bort af ilden! Flodhest blev
ved med at græde: "Mit hår er brændt
væk af ilden! Alt mit hår er væk! Mit
smukke hår!"





Kanin gik ud for at finde Ild og sagde:
"Gå hen og brænd Flodhest, når hun
kommer op af vandet for at spise
græs. Hun trådte på mig!" Ild svarede:
"Ingen problemer, Kanin, min ven. Jeg
skal gøre alt, du beder mig om."



Senere spiste Flodhest græs langt fra
floden, da "Svisj!" Ild blev til flammer.
Flammerne brændte Flodhests hår.